

**Fam. Tarus,
P.O. Box 2148 – 30100
Eldoret
Kenya.**

25 November 2020.

Beste Familie, Gemeenteleden, Vrienden.

Ondanks de dagelijkse beperkingen die het corona virus met zich mee bracht, lijkt het jaar nog sneller omgevlogen dan andere jaren. Maar dat is natuurlijk maar een gevoel. Ook dit jaar heeft 365 dagen. En elke morgen weer mochten we de Here God danken voor gezondheid en een veilige nacht.

Ons gezin.

Ja, we mogen allemaal nog gezond zijn. George kreeg in Januari een baan bij een Spaans solar energie bedrijf die hier in Plateau solar energie wil gaan opwekken. Maar na 2 maanden is het project voor onbepaalde tijd opgeschort, en dus ook George zijn baan. De scholen werden half Maart gesloten. In October werden de examen klassen weer geopend van zowel de lagere en middelbare scholen, en ook de hogere opleidingen. Jim (13 jaar) zit in de examen klas van de lagere school en is nu gelukkig weer goed bezig. De afgelopen maanden heeft hij elke middag gevoetbald. Kipruto (15 jaar) heeft zich zelf werk verschaft: De eerste maanden heeft hij taxi gereden met George zijn motor fiets. Onze regel was dat hij alleen maar op de onverharde binnen wegen mocht rijden en dat was een hele klus met alle regen en modder van dit jaar. Maar hij is nooit met een klant gevallen. Nu runt hij een winkeltje waar hij motorfiets onderdelen verkoopt en ook mannen en kinderen knipt en scheert. De namen van zijn leraren op school is hij vergeten, zegt hij. En ik, Marrie probeer een oogje te houden op alles wat er om mij heen gebeurt. Dit jaar heeft het heel erg veel geregend. In verschillende gebieden heeft dit overstromingen en land verschuivingen tot gevolg gehad. Bij ons was er veel modder op de weg en om het huis. En veel mais en groente op de akker.

De kerk

Zoals overal in de wereld gaan wij ook naar de kerk met mondkapjes. Bij de ingang wordt de lichaams temperatuur gemeten met een *thermogun*, en we wassen onze handen onder een kraantje dat aan een emmer is bevestigd. We zitten een beetje apart met ongeveer 40 mensen. In principe mogen we niet zingen. We zijn blij dat we in December vorig jaar een muziek installatie konden kopen, we wisten toen niet dat dat dit jaar zo belangrijk zou worden. Nu spelen we gezangen met een *flash disc (USB stick)*. Elke zondag lenen we een generator, en we sparen voor een keyboard. Het is meest de jeugd die naar de kerk komt. Ze zijn nog niet naar school, en zijn minder bevreesd om besmet te worden. Het is bemoedigend dat ze komen en actief zijn. In deze tijd vallen zoveel jongeren in verkeerd gedrag. De leiders van onze plaatselijke gemeente zijn begonnen om ouderen en andere leden die nog niet zijn gekomen na de tijdelijke sluiting te bezoeken. En ja, George en ik horen ook bij de ouderen. We doen mee aan bezoek werk, en verwachten binnenkort bezoek bij ons thuis. De zondagschool is gelukkig ook weer begonnen.

ADAPT Organizatie (Alcohol and Drug Abuse Prevention and Treatment)

Het belangrijkste werk van ADAPT is interventie van alcohol en drug misbruik. Terwijl we ook al enkele jaren een programma doen in de gevangenis van Eldoret. Ons werk in de gevangenis ligt nu stil. Om besmetting met corona te voorkomen, mogen er geen bezoekers in de gevangenis komen.

In het rehabilitatie centrum hebben we eind Maart de laatste cliënten ontslagen, en sinds die tijd geen nieuwe cliënten meer opgenomen. We dachten dat de sluiting misschien 3 maanden of zo zou duren, en hebben de kans waargenomen om alles goed schoon te maken en bij te verven. Daarna hebben we 250 posters laten drukken en verspreid met een boodschap over de risico's van alcohol misbruik en het roken van sigaretten gedurende de corona pandemie. En natuurlijk een aanmoediging en enkele adviezen om het gebruik te stoppen. Het personeel is nu vanaf Mei met onbetaald verlof. Maar als er werk te doen is zoals het verspreiden van posters, opvolg bezoeken bij cliënten die in rehabilitatie zijn geweest, en de voorlichtings bij-eenkomsten bij een groot wegenbouw bedrijf, dan betalen we hen per dag. Er blijft ook altijd administratief werk. In Februari namen we ook de nieuwe kliniek die bij het rehabilitatie centrum hoort, in gebruik en we konden hiervoor een verpleegkundige aan nemen. Om genoeg geld te verdienen om zijn salaris te betalen, gingen we ook mensen uit de omgeving behandelen voor de algemeen voorkomende kleinere gezondheids problemen. Maar nu zonder cliënten voor rehabilitatie hebben we de kliniek in Juli toch weer gesloten. De kliniek heeft ons wel geholpen om door de regering erkend te worden al seen volwaardig rehabilitatie centrum! De verpleegkundige kreeg een baan in een regerings kliniek, en nu word ik (voormalig verpleegkundige) soms soms nog geroepen om een patient te zien. In de maanden dat de scholen zijn gesloten, kwamen er ook op veel plaatsen spontaan voetbal teams van de grond, vaak geleid door studenten die ook thuis waren. Die vormden voor ADAPT een goed forum om met kinderen en jongeren te spreken over van alles wat belangrijk is in hun leven. Voetballen werd door de plaatselijke overheid oogluikend toegestaan, maar deze maand hebben ze het toch nodig gevonden om het te stoppen. Zo hebben we als ADAPT geprobeerd dit jaar vorm te geven aan de visie en missie van de organisatie. In principe zijn we er klaar voor om weer cliënten op te nemen in het rehabilitatie centrum. We weten nog niet of er ook echt spoedig cliënten zullen komen: mensen zijn bang voor besmetting en hebben vaak minder middelen beschikbaar om voor iemand's rehabilitatie te betalen.

Cultuur en traditie

Die zijn heel sterk. Die overstijgen ook vaak de burgerlijke wet. In November en December zijn er gewoonlijk veel verlovings feesten (Daar wordt de bruidschat bepaald), bruiloften en besnijdenissen. Afgelopen zaterdag was ik in een verlovings feest waar ongeveer 700 gasten waren...ondanks corona regulaties.

En.....waren er vorig jaar veel christelijke besnijdenissen (waar geen alcohol wordt gebruikt en de jongens christelijke waarden en etiek wordt geleerd) en nauwelijks traditionele, dit jaar zijn er veel traditionele besnijdenissen. Daar wordt zelf-gemaakte sterke drank geschonken die normal verboden is, maar voor ceremonies wordt toegestaan. Elke nacht worden we vergast op een monotoon ritmisch soort koorzang. De jongens zijn de eerste week ziek en verblijven met verminderde weerstand een maand in een open hut in de *bush*. Daardoor zijn ze meer vatbaar voor malaria en long ontsteking. (In onze hooglanden kan het echt koud zijn, vooral 'snachts) En nu ook nog corona. En dat terwijl de ziekenhuizen al vol liggen en veel gezondheids werkers ziek zijn.

Reflectie

In deze "corona tijd" is drank misbruik erg toegenomen. Ook diefstal door kinderen. Vooral jongeren verliezen hoop op een goede carrière en welvarende toekomst. Door het sluiten van scholen hebben de meesten te weinig te doen. Zo zijn er nu heel veel tiener zwangerschappen en tiener "huwelijken". Iedereen praat over corona. Ik hoor niemand praten over het gevaar van AIDS. Jongens die zich voorbereiden op eind examens, zijn van school gegaan (of gehaald door hun vaders) om besneden te worden. Dan kunnen ze een maand niet naar school. De bars zijn geopend om de economie te sparen. Kerken zijn gekortwiekt om besmetting te voorkomen. Hoe belangrijk is het om gefundeerd te zijn in de Here Jezus, onze Rots die standvastigheid geeft, en onze Hoop die vertrouwen geeft voor de toekomst! Bid dat we als Christenen, als Kerk, een goede uitstraling mogen hebben, ook als de gewone structuren en activiteiten zijn veranderd. Zodat mensen God zullen zoeken, en niet afdwalen. En natuurlijk bidden we ook voor verlichting van de ziekte en de gevolgen.

Meeleven

Ook aan het einde van dit jaar wil ik iedereen die op de een of andere manier met ons heeft meegedeeld hartelijk danken: Met gebed; met name Hervormd Molenaarsgraaf, en de gebeds groep van oud-zendings arbeiders. Met post en e-mails, wat een verrassing toen in Juni de kaarten voor mijn verjaardag in April binnen kwamen. En met financiële giften van diakonie-en, een bedrijf en individuele vrienden.

*Gezonde Kerstblagen en een Gelukkig Nieuwjaar toegewest van
George, Marie, Kees en Jan
Ook namens het personeel van ADAPT*