

NIEUWS BRIEF VAN DE FAMILIE TARUS, DECEMBER 2023

Beste Familie, vrienden, gemeente Hervormd Molenaarsgraaf

Ontvang een hartelijke groet vanuit Kenia.

Het land

De meeste mensen in het land voelen pijnlijk toenemende armoede. De inflatie is hoog; het leven duur; werkloosheid voor jongeren die van school komen; achterstallige salarissen voor wie werken. Om nieuwe buitenlandse schulden zoveel mogelijk te vermijden en af te betalen en om werkgelegenheid te creëren, zijn er nieuwe en stricte belastingen ingevoerd. Veel mensen klagen, zelfs bitter, vooral in de steden waar je alle voedsel moet kopen. Anderen hopen dat, door het opgeven van een bedriegelijke voorspoed gecreëerd door leningen, in de toekomst een meer stabiele economie gevormd zal worden. Het land heeft afwisselend droogte en overstromingen meegemaakt. Er is minder voedsel in het land en duizenden zijn nog geëvacueerd. In de vlakke hooglanden waar wij wonen, hadden we, ondanks droogte in de zaaiperiode en regen in de oogsttijd, toch een mooie mais oogst. En de prijzen zijn goed. Ondanks alle beroering om ons heen mochten wij in vrede en voorspoed leven.

Ons gezin

George zijn contract met het zonne energie bedrijf is beëindigd. Hij probeert nu thuis de boerderij meer winstgevend te maken. Bijvoorbeeld: 4 plaatselijke koeien zijn verwisseld voor 2 goede melkkoeien. Marrie houdt zich nog steeds bezig met alcohol en drugs misbruik interventie. Kipruto (bijna 19) is in Juli verhuist naar Australië waar hij part-time studeert en part-time werkt. Hierdoor kan hij al voor zich zelf zorgen en zijn eigen school geld betalen. Elke week verhuizen honderden jongeren meest naar Australië, maar ook naar andere oosterse en westerse landen. Jim (bijna 17) gaat in Januari naar de vierde en hoogste klas van de middelbare school. We mogen allemaal gezond zijn. En... In October werd ons dorp, ook ons huis, aangesloten op het electriciteitsnet.

De kerk

In Augustus hebben we "120 jaar Hervormde Kerk in Oost Afrika" gevierd. Eerst waren er vieringen op classis niveau, die werden afgesloten met een nationale viering in Eldoret stad. De Kerk is begin vorige eeuw gekomen met de Zuid-Afrikaanse boeren die zich na de boeren oorlog in Kenia vestigden. Dit was de Dutch Reformed Church (Nederduits gereformeerde kerk). Toen Kenia in 1963 onafhankelijk werd van Groot Brittannië, zijn de meeste blanke boeren teruggegaan naar Zuid Afrika. De arbeiders van die boeren die christen waren geworden, stichtten toen de Hervormde Kerk van Oost Afrika (RCEA). De GZB kwam uit Nederland om deze

jonge Kerk te steunen met Evangelie verkondiging, onderwijs en gezondheids zorg. Nog steeds kan die hulp gezien worden door de kerken, scholen en klinieken die in die tijd zijn gebouwd en die nog steeds gebruikt worden. Vanaf de jaren 1990 is die hulp langzaam aan afgebouwd zodat die onafhankelijke kerk ook onafhankelijk kan functioneren. Tientallen jaren bleef het leden aantal lag. Maar de laatste 20 jaar is het leden aantal snel gestegen. Werd het leden aantal in de tachtiger jaren geschat op 8000, nu op meer dan 100.000. De groei komt voort uit plaatselijke gemeenten. Als een gemeente meer leden heeft, gaan afgevaardigden naar een nieuwe plaats in de buurt om een nieuwe evangelisatie post op te zetten. Soms verhuizen leden naar een plaats waar nog geen kerk is en beginnen daar met een evangelisatie post. In een land waar veel sekten en valse profeten zijn mogen we bidden om goed en genoeg onderwijs, en verdieping van geloof.

Van 6 t/m 10 December heb ik (Marrie) deelgenomen aan een kamp voor Hervormde Vrouwen. We waren met ongeveer 2000 vrouwen bij elkaar in een school in Turkana County. Het was heet maar er waren geen muggen. Er was niet genoeg voedsel en elke dag misten een aantal vrouwen lunch of avond eten. De oudere vrouwen en vrouwen met kleine kinderen mochten altijd als eersten hun portie ophalen. En daarmee was ik gezegend (als oudere). Vrouwen klagen niet snel. Gevoed met het thema "weest daders van het Woord en niet alleen hoorders" van Jacobus 1:22, was het een gezegend kamp. Andere onderwerpen waren: opvoeding van kinderen; de hervormde leer; vrede en verzoening. Op de terugweg stuitten we met onze bus op veedieven die met 600 koeien de weg overstaken. Om ons af te schrikken werd er geschoten, maar er werd niets of niemand geraakt. Toch was het een angstig moment, de vrouwen praten er nog steeds over. In de droge noord- en noord-oostelijke gebieden waar herders stammen wonen, vallen regelmatig slachtoffers door bandieten. We waren dankbaar dat iedereen behouden thuis kwam.

ADAPT – ALCOHOL AND DRUG ABUSE PREVENTION AND TREATMENT (alcohol en drugs misbruik voorkoming en behandeling) Dit jaar waren er minder opnames in het rehabilitatie centrum. We wijten dit ook aan armoede: er zijn andere prioriteiten. Op een gegeven moment hadden we 6 weken lang maar 1 client, terwijl we 8 bedden hebben. We hebben ons personeel aangehouden en de kans waargenomen om op enkele scholen en in kerkelijke bijeenkomsten voorlichting te geven. Ook hebben we 2 dagen lang een training gegeven aan 100 dorps oudsten en dorps gezondheids werkers over het voorkomen van en vroege interventie bij verslaving. Dit was mogelijk door financiële giften uit Nederland. Op dit moment zijn er 6 cliënten opgenomen.

Twee verhalen:

1. "Joseph". Toen hij vorig jaar bij ons werd opgenomen, had hij al hersen beschadiging door overmatig alcohol misbruik. Hij was net ontslagen uit de psychiatrische afdeling van het academisch ziekenhuis in Eldoret. De officiële diagnose was: Psychose door alcohol misbruik. Omdat ik dacht dat het Korsakov syndroom was, een onomkeerbare conditie, wilde ik hem niet opnemen. Hoe kun je iemand in een rehabilitatie centrum helpen als je niet eens een gesprek met hem kan voeren? Maar het afdelings hoofd zei: Hij kan hier niet langer blijven, neem hem op, als het een psychose is kan hij door onthouding van alcohol verbeteren. Hij werd ook behandeld voor HIV. Na 3 maanden was er geen verbetering en moesten wij hem ontslaan. Maar de familie gaf het nog niet op. Ze raadpleegden een traditionele schedellichter die thuis een schedel operatie heeft uitgevoerd. Het is wonderlijk dat dit thuis kan gebeuren zonder dat er zelfs maar infectie optreedt. Maar ook hiermee werd zijn verstand niet verbeterd. Enkele weken terug hoorden wij dat hij was overleden aan long tuberculose. Tuberculose komt vaak voor als complicatie van HIV. Twee college's van ADAPT zijn naar de begrafenis geweest. Het bleek dat hij in zijn dorp een geliefd onderwijzer was. Uit zorg voor de familie hebben zijn superioren nooit doorgegeven aan het Ministerie van Onderwijs dat de man ziek was, en niet op school. Hierdoor kon zijn familie tot het laatst zijn salaris in ontvangst nemen, en krijgen ze na zijn overlijden ook nog een bonus.
2. "Daniel" Hij kwam vrijwillig om opgenomen te worden. Hij werd al behandeld voor HIV en long tuberculose. Hij is verpleegkundige en begreep heel goed dat hij als alcoholist vaak zijn medicijnen niet in nam, en dat hij zo spoedig zou sterven. Hij deed trouw mee aan de dagopeningen en ging mee naar de kerk. "Want ik wil mijn kinderen een christelijke opvoeding geven" Ondertussen werkt hij weer in het ziekenhuis op een "lichte" afdeling. Het gaat goed met hem.

George, Marrie en Jim Tarus en het personeel van ADAPT wensen wij U allen een

Gezegend Kerstfeest en Gelukkig Nieuw Jaar.

In Maart 2024 hopen George en Marrie 2 weken naar Nederland te komen voor de bruiloft van een neef: een zoon van zus Meinsje. Van die gelegenheid willen ze gebruik maken om ook andere familie, vrienden en Hervormd Molenaarsgraaf te ontmoeten.	Giften voor het werk van ADAPT kunnen worden overgemaakt op: NL12RABO0342.7558.38 t.n.v.Diaconie Herv.Gem.Molenaarsgraaf Onder vermelding van "ADAPT-Project"
--	--