

Kerst en Nieuw Jaars brief van Familie Tarus Lekkerkerker, Kenia. 20-12-2021

“.....de Heere is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.” Ps 100:5

In alles wat er gebeurt rondom ons, en met ons, mogen wij ons hier aan vast houden. Wij zijn dankbaar voor Zijn goedheid en trouw voor ons in het afgelopen jaar.

Ons gezin.

George werkt weer voor een Spaans Solar Energie bedrijf hier in de buurt. Vorig jaar was zijn contract opgeschort i.v.m. corona. In Januari dit jaar kreeg hij weer een contract voor 1 jaar. Waarschijnlijk zal dit verlengd worden. Het gaat om de duur van de constructieperiode: veld omheinen, grond gelijk maken, kantoren bouwen, en duizenden zonnepanelen plaatsen. Zijn werk is om het bedrijf te adviseren over beperking van overlast in de omgeving zoals vrachtwagen verkeer, stof, modder, afwatering enz. En ook om te helpen bewerkstelligen dat de plaatselijke bevolking deelneemt in de werkgelegenheid met officiële arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf heeft ook verantwoordelijkheid in dorpsontwikkeling. Met een committee dat hiervoor in leven is geroepen, hebben ze een plan gemaakt voor het verbeteren van scholen en watervoorziening in de omgeving. Dit lijkt een eenvoudige baan. Maar het is soms echt een strijd als de bevolking onredelijke eisen stelt aan het bedrijf, als subcontractors zich niet aan arbeidsvoorwaarden en beloften houden, als prioriteiten in het bedrijf, de subcontractors en de bevolking verschillen. Omdat de meeste mensen, vooral jongeren werkloos zijn, is ook een overeenkomst gemaakt met de bevolking over hoeveel arbeiders uit bepaalde dorpen aangesteld mogen worden. Met deze baan is George in zijn element. Hij probeert altijd om

fair te zijn en heeft daarmee het vertrouwen van de bevolking.

Kipruto (bijna 17) en Jim (bijna 15) maken het ook goed. Kipruto zit in het 3e jaar van de middelbare school, en Jim in de 1ste. Het zijn kostscholen, wat hier de gewoonte is. Het helpt om de kinderen te plaatsen in scholen die bij hun niveau passen. Vooral voor leerlingen in de dorpen waar de wegen slecht zijn zonder openbaar vervoer.

Ook op scholen zijn spanningen. Dit jaar alleen is op meer dan 100 scholen brand gesticht door leerlingen die ontevreden zijn. Op Jim zijn school kwam het gelukkig niet zo ver. Daar kozen ze voor een vreedzame demonstratie voor warm water om zich te wassen. W.s. had onenigheid onder het personeel ook zijn weerslag op de leerlingen. Enkele leerlingen uit de 3de en 4de klas hebben alle leerlingen. Meer dan 1100 in getal, geforceerd om 'snachts 33 km naar de county hoofdplaats te lopen naar het kantoor van het ministerie van onderwijs. Ze begonnen om 11 uur en kwamen 'smorgens om 5 uur aan. Jim liep op slippers want zijn schoenen knelden en zijn sport schoenen waren aan het begin van het school jaar gestolen. Maar hij loopt gemakkelijk, zelfs op slippers en over de heuvels. Onderweg hebben ze een vrachtwagen met brood gestopt, opengebrouwen, en geplunderd. Dat was de enige schade waar we als ouders voor moesten betalen. In de hoofdplaats werden ze door de politie opgewacht die hen netjes

naar het stadium hebben geleid. Daar werden ze door de autoriteiten toegesproken. De school heeft bussen gehuurd om de leerlingen weer terug te brengen. Helaas bleef de spanning hoog en alle leerlingen bleven loyaal aan de onruststokers. Dus alle leerlingen werden twee weken naar huis gestuurd. In die week hebben ze de oorzaak van de onrust onderzocht. Enkele leerlingen zijn van school gestuurd, een leraar is overgeplaatst naar een andere school, en... er is een warm water voorziening gekomen.

Kipruto is van school gestuurd en is nu op een andere school. Op een dag werd George door de school gebeld om hem op te halen met zijn matras en andere bezittingen. Het probleem was dat hij straf had geweigerd. George was net in een staking verwickeld en dus moest ik gaan. Het bleek dat Kipruto had gevochten en moest bij de directeur komen. De directeur wilde hem stok slagen geven, met de broek omlaag. Dit laatste weigerde Kipruto. "Ik had het verdiend om geslagen te worden, maar niet met de broek omlaag." Er was geen praten mogelijk, ik ben afgedropen als een geslagen hond, met een boze Kipruto die weigerde om zich te onderwerpen. Op de nieuwe school gaat het goed met hem.

Hierbij moet ik opmerken dat in verschillende culturen een zelfde voorval verschillend kan worden ervaren. Wat pijnlijk of vernederend is in een cultuur, hoeft niet pijnlijk of vernederend te zijn in een andere cultuur. En wat niet werkt in een cultuur, kan wel werken in een andere cultuur. In ons cross-cultureel gezin zijn er zo dingen waar onze kinderen tegenaan lopen.

ADAPT rehabilitatie centrum.

**Ook wij zijn dankbaar voor alle vormen van meeleven, God's zegen voor het Kerstfeest en voor 2022.
George, Marrie, Kipruto en Jimmy Tarus**

Na tijdelijke sluiting van het rehabilitatie centrum i.v.m. corona vorig jaar, hebben we het dit jaar weer op mogen pakken. Er zijn 17 cliënten opgenomen voor een periode van 3 maanden. Voor het eerst hebben we een vrouwelijke cliënt: een student die verslaafd is aan alcohol, sigaretten, marijuana en khat.

In de buik van de vis.

Een van onze cliënten is Thomas. Hij is voorganger van een Volle Evangelie Gemeente. Toen hij enkele jaren geleden te veel verslaafd raakte aan alcohol, heeft hij zijn gemeente overgedragen aan een collega, en is hij naar zijn boerderij gegaan. Daar ging het van kwaad tot erger. Een maand geleden kwamen 2 collega's op bezoek: "Wij gaan naar een evangelisatie campagne en willen dat jij mee gaat" Zijn vrouw heeft zijn tas gepakt, nog onwetend van het plan van de Pastors. Die avond hebben ze ergens een evangelisatie bijeenkomst gehouden, en de hele nacht door gebeden. In de morgen kwamen ze naar het rehabilitatie centrum en lieten Thomas bij ons achter. Thomas was zo ondervoed dat zijn hoofd veel te groot leek. Maar hij is vol moed: "Ik ben als Jona. Ik ben bij God vandaan gelopen en kwam in de diepe zee van de alcohol. Maar God heeft de 2 pastors gestuurd die me als een vis hebben ingeslikt. Nu zit ik in de buik van de vis. Maar zoals de vis Jona heeft uitgespuugd om te gaan preken, zal ik ook uit het rehabilitatie centrum komen en weer gaan preken."

**De medewerkers van ADAPT Organisatie
zeggen heel, heel hartelijk dank voor alle steun
uit Nederland: gebed en financieel.**



Onze prive school "Watergate" heeft nu 105 leerlingen. Ze doen het goed en de onderwijzers hebben een heel goede relatie met de leerlingen.



Het is nu kerstvakantie, maar bij de school keuken wordt hout gehakt zodat er in Januari weer gekookt kan worden.

Giften voor ADAPT kunnen worden overgemaakt op:

Rekening no. NL12RABO0342.7558.38

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Molenaarsgraaf

Onder vermelding van "ADAPT-Project"

(Giften op deze rekening worden alleen gebruikt voor ADAPT: voorlichting en rehabilitatie. Dus niet voor de school of iets anders.)