

## Leerdienst vraag en antwoord 33-34 van de Heidelbergse Catechismus, 10-01-2021

Tekstgedeelten: Johannes 1:1-18 en 1 Johannes 3:1-3

### 33 Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, wij zijn toch ook Zijn kinderen?

Alleen Christus is vanaf de eeuwigheid de enige, natuurlijke Zoon van God. Vanwege Hem zijn wij uit genade geadopteerd (oude vertaling: aangenomen) om kinderen van God te worden.

### 34 Waarom noem jij Hem 'onze Heere'?

Omdat wij helemaal, met ons lichaam en onze ziel, het eigendom zijn van de Heere Jezus. Hij heeft ons niet met goud en zilver, maar met Zijn kostbaar bloed gekocht. Hij heeft voor al onze zonden betaald en ons van de macht van de duivel verlost.

## Hoofdpijn van de preek: De Zoon van God en de kinderen van God

### 1. Verschillende herkomst (Johannes 1)

- Jezus Christus, het Woord, was altijd bij God en was God → van eeuwigheid af Zoon van de Vader, van huis uit thuis bij God → dat wordt bevestigd door de Vader bij de doop en op de berg van de verheerlijking (Mattheus 3:17 en 17:5)
- bij de mens ligt dat totaal anders
  - door de zonde kinderen van de toorn geworden (Efeze 2:3), we staan van nature buiten Gods huisgezin, losgeraakt van God
  - maar door het geloof in de Heere Jezus wil God ons aannemen/adopteren als Zijn kinderen → zij die er niet bij hoorden, worden dan helemaal deel van Gods gezin

### 2. Kind door de Zoon (Johannes 1)

- hoe wordt je dan kind van God? → alleen door Jezus (Johannes 14:6)
- kind van God worden is niet erfelijk (Johannes 1:13), dat kan alleen door een geschenk van God
- dit vraagt om geloof: dat Jezus de Heere is, de Eigenaar van ons leven
- kind van God zijn komt op hetzelfde neer als dat Jezus Christus 'Heer' is in je leven (de doop)
- de Heilige Geest leert ons dat geloven, Hij leert ons dan ook 'Abba, Vader' zeggen (Romeinen 8:15)

### 3. Gemeenschappelijke toekomst (1 Johannes 3)

- de Heere Jezus leert ons om met elkaar en met Hem te zeggen: onze Vader
- nu mogen we kinderen van God zijn, in de toekomst wordt het nog heerlijker (Romeinen 8:29)
- Packer: rijkste wat je van een christen kunt zeggen is dat het iemand is die God als zijn Vader heeft
- zijn wij kinderen van God geworden en leven we als kinderen van God?
- als je dat weet behoort je tot de gelukkigste mensen die bestaan: Christus als oudste Broeder, de Geest als Troost, God als onze Vader en het Koninkrijk als eeuwige erfenis

## Vragen ter overdenking/bespreking/verwerking:

1. Voor sommigen is het een worsteling om te durven zeggen dat ze kind van God mogen zijn. Voor anderen is het min of meer vanzelfsprekend. Hoe ligt dat bij jou/u? Wat zorgt dat je er in staat zoals je er in staat? Waar zou je om willen bidden als het hierover gaat?
2. Welke rol speelt de doop voor jou/u rond het thema kind van God te mogen zijn en als kind van God te leven?
3. Zing of luister enkele liederen rond dit thema. Deel zo mogelijk waardoor je in het lied aangesproken wordt en breng dat in (dank)gebed tot God. (Denk bijvoorbeeld aan het lied 'Abba, Vader U alleen'; 'Geest van hierboven'; 'Door al het lijden van de tijden'; 'Vader God, ik vraag me af'.)