

Leerdienst vraag en antwoord 3,4,5 van de Heidelbergse Catechismus, 16-02-2020

Tekstgedeelten: Mattheüs 22:34-40 en Genesis 3:1-13

Heidelbergse Catechismus	Gewone Catechismus (2019)
<p><u>3. Waaruit ken je je ellende?</u> Uit de wet van God.</p>	<p><u>3. Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?</u> Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.</p>
<p><u>4. Wat eist de wet van God van ons?</u> De Heere Jezus heeft ons deze samenvatting van de wet gegeven: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.' (Mattheüs 22:37-40)</p>	<p><u>4. Wat bedoel je met schuld?</u> Dat ook in mij verzet leeft tegen God en mijn medemens. Vervreemd van God zijn wij schuldig aan veel lijden en onrecht, lijden wij aan onszelf, aan elkaar en aan het vele kwaad in deze wereld.</p>
<p><u>5. Kun jij je helemaal aan de wet houden?</u> Nee, want ik heb een aangeboren neiging om God en mijn naaste te haten.</p>	

Thema: 'Geconfronteerd met liefde: de ont-dekking van de kern van mijn ellende'

1. Waarom heb ik troost en houvast nodig?

- wij leven in een wereld vol ellende
- als je om je heen kijkt: wat valt er van de mens te verwachten?
- persoonlijk: het gaat over mijn ellende => eenzaam en verlaten: hoe komt het dat ik zo ben?

2. Wat is de kern van mijn ellende?

- ellende, het Duitse 'elend': vreemd, uitlandig
- verrassend: niet de Tien Geboden, maar het dubbele gebod van de liefde (Mattheüs 22)
- het gaat niet om de regel, maar om de relatie
- liefde en haat: niet zozeer de emotie, maar waar onze prioriteit en loyaliteit liggen
- vervreemding is (ook in het geloofsleven) de diepste kern van mijn ellende
- voorbeeld uit Genesis 3: vervreemd van elkaar en van God
- juist de confrontatie met het gebod van de liefde geeft verdiept inzicht in hoe ellendig ik ben: hoe ver van huis, vervreemd van God, mijn naaste, mijn omgeving en mezelf => ik kan het niet, leven in die liefde: ik ben zondaar

3. Hoe leert dit mij met houvast en getroost te leven en te sterven?

- was dit het dan? (groot leeg hart, groot leeg mij)
- genadig dat God ons eraan ontdekt (Genesis 3): het ligt buiten ons bereik, Hij zoekt ons op
- troost dat het Christus is die het gebod van liefde geeft: Hij vervulde het gebod volmaakt
- Johannes 15:9-11: blijf in Mijn liefde - van vervreemd naar geliefd, van vreemde naar geliefde!

Om door te denken/praten, om te bidden/danken

1. Om met de houvast van het van Christus zijn gelukkig te leven en te sterven, is het nodig dat we weten hoe groot onze zonde en ellende zijn (HC vraag 2). Kunt u vanuit uw eigen leven zeggen hoe juist de liefde daarin ontdekkend werkt?
2. Ook in het geloofsleven blijft er sprake van die vervreemding (de gelovige zegt: ik ben geneigd te haten, niet: ik was geneigd). Tegelijk is er sprake van vernieuwing, van verandering, Gods genade laat de liefde groeien. (Hoe) herken je die twee lijnen bij jezelf?
3. Dank God dat Hij je aan je ellende ontdekt, dat Hij dat doet met liefde en in de bereidheid om te vergeven; bid God om verdieping en vernieuwing, om leven met houvast.